

PSALM 146

- 1 Zing voor hem!
Zing met hart en ziel voor de LEVENDE!
- 2 Mijn leven lang zal ik zingen voor de LEVENDE,
psalmen zingen voor mijn God zolang ik leef.
- 3 Zoek geen houvast bij mensen met macht,
bij een mens die je niet bevrijden kan.
- 4 Geeft hij de geest, hij wordt weer stof,
en wat hij beraamt verwaait in de wind.
- 5 Gelukkig ben je met de God van Jakob als hulp,
als je hoop is gevestigd op de LEVENDE, je God.
- 6 Die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee en al wat erin is,
die trouw blijft altijd en eeuwig,
- 7 die recht doet aan verdrukten,
die brood geeft aan wie honger heeft.
De LEVENDE maakt los wie geboeid is,
- 8 de LEVENDE richt op wie gebukt gaat,
de LEVENDE houdt van wie rechtvaardig is,
- 9 de LEVENDE beschermt de vreemdeling,
weduwe en wees staat hij bij.
Maar slechte mensen zet hij op een dwaalspoor.
- 10 Koning blijft de LEVENDE, altijd en eeuwig,
jouw God, Sion, van geslacht op geslacht.
Zing voor hem!

Uit: Gerard Swüste : Altijd hetzelfde lied
(Skandalon, 2015)